

Liefste Patje, pépé, opa,

*In de herfst van je leven
heb je het beste van jezelf gegeven.*

*Je moestuintje ligt er stil en verlaten bij.
Verloren en troosteloos, net zoals wij.*

*Je was zo moe, je hebt tot je laatste zucht gestreden
maar de pijn en het verdriet behoren nu tot het verleden.*

*Slaapzacht liefste patje, pépé, opa.
Geen zorgen, we zullen goed voor ons ma zorgen.*

Françoise Baertsoen

zijn echtgenote

Filip Coene en Sabine Maebe

Patrick Coene en Tania Van Hoecke

Allysa Coene en Jonathan Salembier

Lorena

Selina Coene en Jurn Van Huffel

Yuna

Bas

Quinten Coene

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

en de families Coene - Baertsoen - Leyseele - Lecouturier

danken u voor uw blijken van medeleven.



Dankbaar aandenken aan

Wilfried Coene

echtgenoot van Françoise Baertsoen

geboren te Deinze op 17 december 1939
en thuis te Petegem a/d Leie van ons heengegaan
op 28 september 2020.

Waarom al dat vechten,

waarom al die pijn?

Je wilde hier niet weg,

je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk

en geheel onterecht.

Je wilde nog graag verder

maar verloor dit gevecht.

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
heeft de afscheidsplechtigheid met de asurne
in zaal 'Westkouter' te Deinze
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder
op de begraafplaats te Petegem a/d Leie
in beperkte kring plaatsgehad.

*Een oprechte dank aan zijn huisartsen
Dr. S. De Backer en Dr. G. Coessens
en de mensen van Palliatieve Zorg.*