

*Het verlies was er al voor het einde,
het verdriet was er al voor het afscheid.*

*Toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.*

*Maar elke keer als ik je bezocht,
dan was die glimlach er telkens weer.*

*Ik voelde mee met je stil verdriet
maar je helpen kon ik niet.*

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie



DE HEER

Marcel Vandenberghe

16 juni 1934 - 23 augustus 2021

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Marcel Vandenberghe

weduwnaar van mevrouw Angèle Van de Voorde († 2010)

geboren te Zeveren op 16 juni 1934 en van ons heengegaan
in het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze op 23 augustus 2021.

Het afscheid heeft in intieme kring plaatsgehad gevolgd door de bijzetting
bij zijn echtgenote in de urnenkelder op het kerkhof te Zeveren.

Bedankt voor uw begrip.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.

Dit melden u:

Dirk Vandenberghe

zijn zoon

alsmede zijn schoonzus, neven, nichten en verwanten

en de families Vandenberghe - Van de Voorde - Claeys - Van Huffel.

Een oprechte dank aan zijn huisarts Dr. A. Dossche,
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:

Schave 284, 9800 Deinze