

In alle eenvoud en stilte is van ons heengegaan



DE HEER

Daniël Santens

echtgenoot van mevrouw Emilienne Dekens

geboren te Machelen a/d Leie op 2 maart 1933 en overleden
in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 2 september 2021.

De afscheidsplichtigheid met de asurne
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden
in zaal 'Westkouter', Kouter 129 te Deinze
op **ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021 om 10.30 uur.**

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Nadien volgt de verstrooiing van zijn as
op de plaatselijke begraafplaats.

U kan een laatste groet aan Daniël brengen
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze
op zaterdag van 17 tot 18 uur,
op maandag, dinsdag en woensdag van 17 tot 18.30 uur.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Emilienne Dekens

zijn echtgenote

Peter en Anneke Santens - Harman

Tatjana Santens

Sidney Santens en Katja Kim

zijn kinderen en kleinkinderen

alsmede zijn schoonzussen, neven, nichten en verwanten

en de families Santens - Dekens - Van Den Heede - Heyerick.

Met dank aan zijn huisarts,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Santens - Dekens
Kouter 56, 9800 Deinze

DE HEER

Daniël Santens

2 maart 1933 - 2 september 2021