

God, mijn Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij!
(Ps. 63)



In de vreugde van de Verrezen Heer werd opgenomen

Zuster Georgette
Emma Philomène Strobbe

Zuster van de Heilige Vincentius a Paulo van Deinze

Zij kreeg de gave van het leven te Couillet
op 14 april 1928.

Wijdde haar leven aan de Heer op 8 september 1947.

Overleed in het Sint-Vincentiusklooster te Deinze
op Stille Zaterdag, 16 april 2022,

gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving
en omringd door het gebed van haar medezusters.

Vertrouwwol gelovend in een blij en eeuwig weerzien
bij de Heer, wordt u van harte uitgenodigd om samen
met ons de Heer te danken voor dit gegeven leven
tijdens de plechtige eucharistieviering in de kapel
van het Sint-Vincentiusklooster, Meulenstraat 24 te Deinze
op **VRIJDAG 22 april 2022 om 10.30 uur.**

Blijven zuster Georgette gedenken in hun gebed :

Zuster Renata - Maria Velghe
De zusters van de H. Vincentius a Paulo van Deinze

Emile Troch (†) - Jeanne Strobbe (†) en familie
Georgette Strobbe (†)

De families Strobbe - Noppe

Op de dag van de begrafenis begroeting vanaf 10.15 uur
in de kapel van het klooster.

Daarna zullen we zuster Georgette liefdevol toevertrouwen
aan de vredige rustplaats van de zusters te Astene.

Dank aan haar huisarts Dokter Cédric De Jaeger,
het verplegend en verzorgend personeel
en allen die haar met veel liefde en zorg hebben omringd,
vooral tijdens haar laatste levensjaren.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Zij ruste in de vrede van de Heer !

Zustergemeenschap, Meulenstraat 24, 9800 Deinze

*Luster Georgette
Emma Philomène Strobbe*

° 14 april 1928 - † 16 april 2022