

*De zon scheen
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil ...*

Onverwacht is van ons heengegaan

DE HEER

Eric Van Hoecke

geboren te Deinze op 6 juni 1952
en er thuis van ons heengegaan op 18 juni 2022.

De afscheidsplechtigheid met de asurne
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden
in zaal 'Westkouter', Kouter 129 te Deinze
op ZATERDAG 25 JUNI 2022 om 10.30 uur,
gevolgd door de verstrooiing van zijn as
op de begraafplaats te Petegem a/d Leie.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Bewaar het beeld van Eric in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Vanessa Van Hoecke
Maarten en vriendin Louise
Rube *zijn dochter en kleinkinderen*

Luc en Rita Dujardyn - Van Hoecke en familie
Dirk Van Hoecke, vriendin Kattie en familie
Filip Van Hoecke
*zijn broers, zus, schoonbroer,
neven, nichten en verwanten.*

Met dank aan zijn huisarts,
de verpleegkundigen van i-mens,
zijn kinesiste Sofie,
de sociale helpster Isabelle
en zijn goede burens José en Rita.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Van Hoecke
Kouter 56, 9800 Deinze

DE HEER

Eric Van Hoecke

6 juni 1952 - 18 juni 2022

