

*Waar je ook bent,
ik zou het niet weten.
Niet in tijd of afstand te meten,
ik heb je bij mij, diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij.*

*Dankbaar om wat hij voor ons betekende
nemen we afscheid van*

DE HEER

Michel Steyaert

echtgenoot van mevrouw Madeleine Mortier

geboren te Barlin (Frankrijk) op 10 juni 1934
en van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius
te Deinze op 30 juni 2022.

De afscheidsplichtigheid met de asurne
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden
in zaal 'Westkouter', Kouter 129 te Deinze
op **DONDERDAG 7 JULI om 10.30 uur.**

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplichtigheid.

Nadien volgt de inzetting in de urnenkelder
op de plaatselijke begraafplaats.

Bewaar het beeld van Michel in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Madeleine Mortier

zijn echtgenote

Christine en Marc Steyaert - Vincent

Lesley en Pascal De Tavernier - Serlet

zijn kinderen en kleinkinderen

alsmede zijn zus, schoonbroer, schoonzus,
neven, nichten en verwanten

en de families Steyaert - Mortier.

Met dank aan de dokters en het personeel
van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel

t.a.v. de familie Steyaert - Mortier

Kouter 56, 9800 Deinze

DE HEER

Michel Steyaert

10 juni 1934 - 30 juni 2022