

DE HEER

*Eric Van den Heede*

14 januari 1955 - 5 oktober 2022

*Net voor zijn geplande vakantie aan zee  
is geheel onverwacht in zijn vertrouwde omgeving overleden*



DE HEER

# Eric Van den Heede

zoon van wijlen Maurice en Maria Van den Heede - Verstraete

geboren te Deinze op 14 januari 1955 en overleden  
in De Vierklaver te Landegem op 5 oktober 2022.

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne  
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden in de kapel  
van het W.Z.C. Sint-Jozef (Kortrijksesteenweg 61) te Deinze  
**op VRIJDAG 14 OKTOBER 2022 om 10 uur,**  
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder  
op de begraafplaats te Petegem a/d Leie.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan een laatste groet aan Eric brengen  
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze  
op vrijdag en maandag van 17 tot 18.30 uur  
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag).

*Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.*

*Dit melden u:*

Marc (†) en Annie De Waele - Van den Heede

Patrick en Ann Van den Heede - Van Bever  
Lies Van den Heede en Nick Van Geert  
Jarno - Kato - Roel  
Robbe Van den Heede  
Ine Van den Heede  
Sam Van de Steen en Leen Persijn  
Maud - Fran  
Sara Van de Steen en Thomas De Rocker



*zijn zus, broer, schoonzus,  
neven, nichten en verwanten*

en de families Van den Heede - Verstraete.

Met dank aan de directie, het personeel en de medebewoners  
van De Vierklaver te Landegem, in het bijzonder zijn mentor Chantal  
en zijn huisarts.

*U kan uw medeleven betuigen via [www.uitvaartzorgdeboever.be](http://www.uitvaartzorgdeboever.be)*

Rouwadres:  
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel  
t.a.v. de familie Van den Heede - Verstraete  
Kouter 56, 9800 Deinze