

*Langzaam vervaagden herinneringen,
gleden jouw gedachten weg
en nam je afscheid van ons.
Nu nemen we afscheid van jou.*

DE HEER

Eric Boeckaert

weduwnaar van mevrouw Lucette De Ketele († 2012)

geboren te Olsene op 24 april 1940
en overleden in het Woonzorghuis Sint-Jozef te Deinze
op 11 december 2024.

De afscheidsplechtigheid met de asurne
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden
in zaal 'Westkouter', Kouter 129 te Deinze
op **DONDERDAG 19 DECEMBER 2024 om 10.30 uur**,
gevolgd door de bijzetting bij Lucette
op de begraafplaats te Machelen a/d Leie.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

U kan een laatste groet aan Eric brengen
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze
op zaterdag van 17 tot 18 uur,
maandag en dinsdag van 17 tot 18.30 uur.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Sabine (†) Boeckaert

Philip en Eveline (†) Descamps - Boeckaert

Ruben en Jolien Descamps - Vandenberghe

Lieza

Laure

Rani en Jens Descamps - Van Holderbeke

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

en de families

Boeckaert - De Ketele - Ghyselincx - Byls.

Met dank aan zijn huisarts Dr. D. Dauwe,
de directie, het personeel en de vrijwilligers
van het Woonzorghuis Sint-Jozef te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:
Ruben Descamps
Petegemstraat 39
9870 Machelen (Zulte)

DE HEER

Eric Boeckaert

24 april 1940 - 11 december 2024