

De afscheidsplechtigheid  
heeft in intieme kring plaatsgehad  
in zaal 'Westkouter' te Deinze  
gevolgd door de inzetting van de asurne  
in de urnenkelder op de begraafplaats  
te Petegem a/d Leie.

—

Els Vermeire – Roger Minnens

Fien Minnens – Pablo Perez Barreto

Felix – Leo

Tess Minnens – Arnout Laureys

Robbe – Lars

Rosa Vermeire

Veerle Vonderlynck

danken u voor uw medeleven.



Ter nagedachtenis aan

## Erik Vermeire

geboren te Brugge op 6 januari 1939  
en overleden te Gent op 7 februari 2025.

*Levensgenieter*

*Gewezen Woordkunstenaar*

*Gewezen leerkracht Nederlands  
in het Koninklijk Atheneum te Deinze*

*Gewezen leerkracht Voordracht  
in de Stedelijke Muziekacademie te Roeselare*

Nu de grootse dingen verdwijnen  
worden de kleine groot.  
Wat zonlicht op de gordijnen,  
Een appel, een snee vers brood.

Met wat voor overbodigs  
maken wij ons leven stuk.  
Er is zo weinig nodig  
voor wat eenvoudig geluk.

Zo zou ik oud willen wezen,  
klein bij de grote dood.  
“Homeros” om in te lezen,  
een appel, een snee vers brood.

*G. Stuiveling*

—

Met dank aan Dr. E. Peperstraete.