

*Dankbaar aandenken aan*

MEVROUW

# Margriet De Waele

weduwe van de heer Romain Vandenberghe († 2023)

geboren te Olsene op 5 oktober 1935  
en overleden in het W.Z.C. Sint-Franciscus  
te Vinkt op 22 april 2025.

*De afscheidsplechtigheid met de asurne  
heeft in intieme kring plaatsgehad  
in zaal 'Westkouter' te Deinze  
gevolgd door de bijzetting bij haar echtgenoot  
in de urnenkelder op de plaatselijke begraafplaats.*

*Het verlies was er al voor het einde,  
het verdriet was er al voor het afscheid.*

*Toen die onzekere verwarring  
bezit van jouw gedachten nam.*

*Maar elke keer als we je bezochten,  
dan was die glimlach er telkens weer.*

*We voelden mee met je stil verdriet,  
maar helpen konden we je niet.*

*De familie dankt u voor uw medeleven.*

