

Aandenken aan

Trees Mestdagh

weduwe van Jan Driesen (+ 2020)

geboren te Izegem op 7 april 1939
en overleden in het W.Z.C. Sint-Vincentius
te Deinze op 9 april 2025.

*Een levensloop die ook een strijd was, het heeft jou getekend.
Je gaf nooit op en opzoekwerk volgde altijd.
Boeken waren jouw eerste liefde.
Zoon, kleinzoon en familie waren het aller belangrijkste.*

*De familie en vrienden in Peru waren altijd blij met jouw aanwezigheid.
Trees, wij zullen je herinneren als een sterke vrouw, altijd bereid om te leren.
Bedankt dat je zo'n lieve en verwennende oma voor Mateo was.
Moge God u met immense liefde en genade ontvangen.
Moge je ziel in vrede rusten.*

*Una vida que también fue una lucha, dejó huella en ti.
Nunca te rendiste y la investigación siempre estuvo allí.
Los libros fueron tu primer amor.
Hijo, nieto y familia eran lo más importante en tu vida.*

*La familia y los amigos en Perú siempre estaban felices de tenerte allí.
Trees, te recordaremos como una mujer fuerte y deseosa de aprender siempre.
Gracias por haber sido una abuelita cariñosa y engreidora con Mateo.
Que Dios te reciba con inmenso amor y misericordia.
Que tu alma descanse en paz.*

Arnold Vens
Mateo

Kris Driesen
Lieven
Joris en Hanne
Matteo
Leander
Bart en Marijke
Marthe
Gaston

Ewald Driesen

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

danken u voor uw medeleven.

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

