

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

† *Janette D'haenens*

echtgenote van de heer Etienne Windels

geboren te Tielt op 2 maart 1941
en overleden in het AZ Maria Middelaes te Gent
op 11 februari 2026.

*De afscheidsplechtigheid met de asurne
heeft in intieme kring plaatsgehad
in zaal 'Westkouter' te Deinze
gevolgd door de verstrooiing van haar as
op de plaatselijke begraafplaats.*

*'n Beetje sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Dank voor uw medeleven
alsook aan allen die haar met zorg,
geluk en vriendschap hebben omringd.

