

Liefdevol aandenken aan

Pascale Goeteyn

geboren te Deinze op 16 april 1966
en van ons heengegaan te Gent
op 8 februari 2026.

Met dank aan de dokters en de verpleegkundigen
van het AZ Maria Middelaes te Gent,
in het bijzonder dienst Intensieve Zorg.

Moe van het vechten,

nu eindelijk vrij.

Je vond je troost bij Laika,

trouw aan je zij.

Geen pijn meer,

geen zorgen, geen strijd,

alleen nog rust voor de eeuwigheid.

*De familie dankt u
voor uw medeleven.*

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

